

## Verhalen geschreven door onze leden

### • De Romeinen in Wageningen

Zijn de Romeinen in Wageningen geweest? Sommigen zeggen van wel, anderen van niet. Een heikele discussie. Maar kijk nu eens rond in Wageningen! Overal vind je opschriften in de taal van de Romeinen, het Latijn.

Al in de 17e eeuw liepen hier mannen rond met klinkende Romeinse namen: Junius, Aquilius, Stratenius, Tilenius, Rodolphus ab Ommeren en Aemilius a Culemborg. Zij woonden allen in Vada Gelrus, het Gelderse Wageningen.



Vada wordt ook al genoemd door de Romeinse geschiedschrijver Tacitus, die veldslagen tussen Romeinen en Batavieren placeerde *apud Grinnes Vadamque*, bij Grinnes en Wageningen. Daarop aansluitend staat op de gevelsteen van bv. de Latijnse School (1724) Vada vermeld. Alles heet sindsdien Vada: drukkerij en korfbalclub, roeiclub, archiefbeheerder en grafisch bedrijf noemen zich zo. En niet te vergeten de wandelclub: *Quo Vada*, Waarheen Wageningen? Het bijvoeglijk naamwoord *Vadense* duikt ook in de Wageningse wetenschappen op: Herbarium *Vadense* (inmiddels gedegradeerd tot studentenhuisvesting) aan de Gen. Foulkesweg, een in Wageningen geïdentificeerde schimmel: *Trichosporon vadense* en een aaltje: *Mesocriconema vadense*.

Het zou Wageningen niet misstaan een stedenverband aan te gaan met het verlaten dorp El Vado in de provincie Guadalajara in Spanje waarvan de inwoners *Vadenses* werden genoemd. En er bestaan Italianen die de *sport vadense* beoefenen. Wat die sport precies voorstelt weet ik niet. De gemeente zou daarover toch eens contact moeten opnemen met *l'assessore allo sport vadense*, Mauro Facchin.

Bezoekers van de stad wordt toegeroepen: *Deus fortitudo spesque nostra*, God is onze kracht en onze hoop (Nudepoort) of *Vires acquirit eundo*, Al voortgaande wint (Wageningen) aan kracht (Bergpoort). Op een latei van Duivendaal 1 staat: *Tandem fit surculus arbor*, Eens wordt het stekje een boom. Aan de gevel van de voormalige Wilhelminaschool staat: *Omnia mutantur*, Alles verandert (in dit geval een school in een appartementencomplex). Op de gevel van een villa aan de Generaal Foulkesweg: *Hic habitare volo*, Hier wil ik wonen.

Helemaal bont maakt het Wageningen University & Research: wel overal Latijnse namen voor de nieuwe gebouwen: *Forum* (Markt), *Lumen* (Licht), *Radix* (Wortel), *Helix* (Slakkenhuis), *Actio* (Actie), *Vitae* (Voor het leven), *Plus Ultra* (Verder!), *Nexus* (Verbinding), *Carus* (Dierbaar, maar ook: duur!). Maar de eigen naam in het Engels in plaats van *Universitas Vadensis et Investigatio*. **Leo Eppink**

Foto: Romeins onderschrift op het wapen van Wageningen bij de Bergpoort.