

# Verhalen geschreven door onze leden

## ● Renkum ontzet (maar niet echt)

Slechts het kasteel Grunsfoort en de Bokkedijk verbinden Renkum en Wageningen. Maar hoe sterk de band tussen beider bevolkingen was toont onderstaande geschiedenis.

Het bericht van de nederlaag van Napoleon bij Leipzig op 18 oktober 1813 verwekte in Wageningen een onbeschrijflijke vreugde. Een grote menigte ging de straat op onder het zingen van het lang verboden *Oranje boven*.

Gezien de nabijheid van Franse troepen vonden verstandige ingezetenen, die feestvreugde voorbarig.

En ja hoor! In de voormiddag van 24 november bereikte de stad het gerucht, dat een twintigtal Fransen uit Arnhem in Renkum vee roofden en huizen plunderden. Van schrik begon iedereen zijn kostbaarheden te verstoppert. Maar het korps Rustbewaarders riep hun kapitein op de dorpingen van Renkum te hulp te snellen en de vijand te verdrijven. De commandant besloot onverwijld tot de uitmars. Voor de zekerheid werd het aantal manschappen op vijftig gebracht. Met slaande trom trokken deze helden de Bergpoort uit. Voor het logement *De Wereld* werd het detachement in tweeën gedeeld; de kapitein trok met 30 man onderlangs, de anderen namen de Molenweg. Het bevel luidde: wat er ook gebeurt, steeds voorwaarts dringen tot op de Bokkedijk. Zonder problemen kwamen de troepen vrijwel gelijktijdig aan op het ontmoetingspunt. Daar werden de wapens nagekeken. Dat viel tegen, want door de overhaaste uittocht was niet gedacht aan kruut en lood. De kapitein liet echter de moed niet zakken en de manschappen kenden geen gevaar. Zonder aanvalsplan klonk het 'voorwaarts' en met versnelde pas trok het detachement Renkum binnen. Daar bevond zich alles in diepe rust. Niemand van de geschrokken dorpingen begreep, wat die gewapende mannen kwamen doen. Maar spoedig begrepen ze dat het ging om vrienden en niet om vijanden. Stomverbaasd vroegen ze wat de bedoeling was. De commandant informeerde naar de Fransen, maar niemand had van vijand of plundersers gehoord. De gewapende bevrijders begonnen te morren, maar ze bedaarden toen ze een vat bier kregen aangeboden. Even dreigde het zelfs te ontaarden in een drankfestijn, zodat de kapitein het raadzaam achtte, zo snel mogelijk op Wageningen terug te trekken.

En die terugtocht werd in de beste orde volbracht. **Leo Eppink**



Foto: De Bergpoort, uitvalsroute richting Renkum, ca. 1750