

Verhalen geschreven door onze leden

● Katholieken kerken

Er is zojuist (2015) een indrukwekkend groot gebouw verzezen op de hoek Lawickse Allee / Rooseveltweg. Het heet daar tegenwoordig Lawickse Hof. Bouwheer is de studentenhuisvester Idealis. Ooit was dit de plek waar de Wageningse katholieken schuilend ter kerke gingen.



In 1578 was de reformatie tot Wageningen doorgedrongen en hadden de katholieken hun kerk aan de Markt moeten afgeven aan de protestanten. Een aanzienlijk deel van de Wageningers, zo'n 20 procent, bleef katholiek. Zij kregen geregeld bezoek van priesters uit andere plaatsen, met name uit Renkum. Pas in 1730 gaf de gemeente hun verlot om weer een kerk te bouwen. Maar dat moest dan wel buiten de stad en het gebouw mocht er niet als een kerk uitzien. Het kreeg daarom de vorm van een tabaksschuur en er kwamen hoge bomen voor te staan. Tien jaar later is er sprake van een pastoorswoning bij de kerk.

Ruim zestig jaar moesten de katholieken hun eredienst op deze manier verstoppen, tot in 1796 formeel de vrijheid van godsdienst in ons land werd gedeclareerd. Vanaf dat moment was hun schuurkerk geen schuilkerk meer. In 1824 kwamen ze helemaal 'uit de kast' toen ze naast de kerk een heuse toren bouwden. Het aantal katholieken groeide daarna stevig door, ze pasten op 'n gegeven moment niet meer in hun tabaksschuur. In 1853 bouwden ze een nieuwe, echte kerk en wel aan de Heerenstraat, op een steenworp afstand van de protestanten aan de Markt (hun oude kerk).

De schuurkerk en pastorie werden verkocht. In de schuur vestigde zich een alcoholstoker en erbuiten ging een touwslager aan het werk (vandaar nu de Lijnbaanstraat daar in de buurt). Maar na korte tijd ging de stokerij failliet en werd de schuur afgebroken. De pastorie annex een later aangebouwd herenhuis bleef nog staan tot het complex in 1963 werd gesloopt. Tijdens het grondwerk voor het gebouw van Idealis zijn de funderingen van de kerk en pastorie teruggevonden en mogelijk ook een restant van de toren. Tevens werd de fundering van de oven van de alcoholstokerij gevonden. **Piet Aben**

De schuurkerk en pastorie werden verkocht. In de schuur vestigde zich een alcoholstoker en erbuiten ging een touwslager aan het werk (vandaar nu de Lijnbaanstraat daar in de buurt). Maar na korte tijd ging de stokerij failliet en werd de schuur afgebroken. De pastorie annex een later aangebouwd herenhuis bleef nog staan tot het complex in 1963 werd gesloopt.

Tijdens het grondwerk voor het gebouw van Idealis zijn de funderingen van de kerk en pastorie teruggevonden en mogelijk ook een restant van de toren. Tevens werd de fundering van de oven van de alcoholstokerij gevonden. **Piet Aben**

Foto: Archeologen leggen het fundament bloot van (aller-waarschijnlijkst) de toren bij de schuurkerk (foto Peter Schut).