

Verhalen geschreven door onze leden

• **Strijd om het Wageningse pluche en alles bleef bij het oude**

Als in 1702 koning-stadhouder Willem III na de val van een paard komt te overlijden heeft dat grote repercussies die tot in Wageningen worden gevoeld. De leden van de stadsregeringen zijn namelijk door hem aangesteld en komen nu op een schopstoel te zitten. In Gelderse steden, onder meer in Wageningen, worden de zittende regenten – de Oude Plooi – vervangen door regenten van de Nieuwe Plooi. In Wageningen roert ook het in 1672 opgeheven college van gemeenslieden zich, een soort gemeenteraad samengesteld uit afgevaardigden van gilden, schutterijen en burgerij. Zij stellen zich op achter de Nieuwe Plooi. De regenten van de Oude Plooi laten dat niet op zich zitten en plegen in de nacht van 6 op 7 juli 1703 een aanslag op het stadhuis, die jammerlijk mislukt. De Nieuwe Plooi blijft in het zadel.

De Bergpoort ten tijde van de Wageningse plooiërijen.



In de jaren daarna gedraagt de Nieuwe Plooi zich net zo regentesk als de Oude Plooi en er ontstaat wrijving tussen hen en de gemeenslieden. De laatsten worden aan de kant geschoven. Zij zoeken hulp in de Gelderse hoofdstad, wat ertoe leidt dat in oktober 1707 een gewapende troep van 300 man uit Arnhem met enkele kanonnen voor de Bergpoort van Wageningen verschijnt om genoegdoening te krijgen over het afzetten van het college van gemeenslieden. Het komt tot een schotenwisseling waarbij de Arnhemmers zich ten slotte door een gat in de Bergpoort toegang tot de stad weten te verschaffen en deze veroveren. De regenten die als hoofdschuldigen van de actie tegen de gemeenslieden worden beschouwd krijgen het zwaar te verduren. Een van hen wordt door de modder gesleurd en 'in het aengesicht geslagen, dat mond en neus bloeden', anderen wordt de dood aangezegd. Die dreigementen worden niet uitgevoerd, maar wel worden de gevangenen genomen Wageningse regenten nog diezelfde nacht naar Arnhem overgebracht. Later komen zij weer vrij en worden zij in hun rechten hersteld.

Uiteindelijk trekken de overvallers aan het kortste eind. De twee Arnhemse burgemeesters die aan het hoofd stonden van de expeditie naar Wageningen krijgen de doodstraf, maar weten te ontkomen. De Wageningse magistraatsleden die in oktober 1707 nog naar Arnhem waren ontvoerd, kunnen hun oude plaatsen weer innemen: de Nieuwe Plooi blijft op het pluche. **Kees Gast (januari 2018)**