

Verhalen geschreven door onze leden

● Honderd jaar studenten in H6

Willem van der Pas, oudbewoner van H6, maakte ons attent op een historisch feit wat deze week plaats gaat vinden, maar daarvoor bezoeken we eerst een Wagenings straatje wat maar weinigen zullen kennen: de Tante Diensteeeg. Die loopt vanaf het Bassecour, achter de Rosendaelse Huizen langs naar de Kasteelsegang, maar wie was die Tante Dien?



Daarvoor moeten we helemaal teruggaan naar de jaren 1738-1744, waarin Lubbert Adolph Torck, Baron van Rosendael, het aanzicht van zijn Wageningen het aanzien gaf van een grote stad door de enorme herenhuizen die hij bouwde aan de toenmalige Achterstraat, de huidige Heerenstraat: het Bassecour, de Rosendaelse Huizen en het jammer genoeg in 1972 door brand verwoeste Huize Torck.

Deze panden werden bewoond door notabelen tot er in 1917 verandering optrad. Vooruitlopend op de stichting van de Landbouwhogeschool als nationale academische instelling in 1918 werden er in het Rosendaelse Huis aan de Heerenstraat nummer 6 oftewel H6 kamers aan studenten verhuurd. Studentenhuisen werden gerund door een beheerder m/v, in het jargon een 'ploert' of 'ploertinne', wat al aangeeft dat daar niet mee viel te spotten en dat ze schoon schip hielden.

En je raadt het al: vanaf 1937 was de op 4 mei 1890 geboren Everdiena Hendrika van Laar oftewel Tante Dien 'ploertinne' van H6. Zij was bijzonder geliefd en toen ze op 19 mei 1969 overleed was dat een zwarte dag voor de bewoners. Na haar dood volgden roerige jaren waarin eerst de Maetschap H6 werd opgericht als beheersinstituut en vervolgens projectontwikkelaars op de uitgewoonde Rosendaelse Huizen loerden om er luxe appartementen van te maken. Uiteindelijk vormden de bewoners op 29 oktober 1982 hun Maetschap om tot Vereniging H6 als onderdeel van W.S.V. Ceres, en kochten het pand zelf.

In de tussenliggende jaren werd het pand volledig opgeknapt en zijn zelfs de door de jaren verdwenen luiken weer aangebracht. Bij de grootscheepse nieuwbouw / verbouw van het Bassecour en de nieuwe vleugels bleek de projectontwikkelaar een door hen gepland weggetje over grond van de Vereniging H6 te lopen, iets wat gedoogd werd onder de bepaling dat de Vereniging o.a. de naam van de nieuwe steeg mocht bepalen.

En zo werd op 4 november 1994 de Tante Diensteeeg gedoopt door een geëmotioneerde mevrouw Keuken, oud-huishoudster van H6. En dat brengt ons terug bij dat historische feit dat het Rosendaelse Huis aan de Heerenstraat nummer 6 exact honderd jaar bestaat in de functie van studentenhuisvesting. Gezien het feit dat de sterflat aan de Rijnsteeg al gesloopt is, rijst de vraag of Dijkgraaf, Bornsesteeg, Hoevestein en Asserpark dat ooit zullen halen. *Sil Castelein (november 2017)*

Bronnen: *Geschiedenis Maetschap H6*

Terug naar Wageningse... [klik hier](#)